

**Vraag het aan Morya****Stop even en doe niets**

“Als je in die rust bent en je weet: ‘kijk, nu, stop even, zit even stil, wacht even, doe eens even niets’, als die stem zegt dat je nu even niets moet doen, doe dat dan eens.

En denk niet: ‘ja, maar ik zal tijd verliezen en ik weet niet wat en ik word er al zenuwachtig van.’ Nee, probeer het uit en kijk eens wat die stem verder nog kan zeggen eventueel. Maar vul het niet in, ga er ook niet tegen vechten, probeer het zuiver te aanvaarden van: ‘okay, dit is het dan’, en test het eens uit of het inderdaad goed is om dat te doen.

Want je weet toch wat goed is, je zal toch niet twijfelen aan wat goed is, dat kan je toch herkennen in jouw leven? Maar meestal is dat zo anders dan wat je van plan was te doen...”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”  
(uit hoofdstuk 6: ‘Luisteren naar je innerlijke leiding’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 152

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---